

DIKSMUIDE

Peterstad
14A



„Dicasmutha“ ontstond als Friese nederzetting en haven aan de IJzercreek. Het groeide uit tot stad rond een versterking, opgeworpen tegen de Noormannen. De stad kreeg reeds vroeg gemeentelijke vrijheden, onder toezicht van een kastelein. De lakennijverheid bloeide er lang. De Spaanse vorsten richtten Diksmuide in tot garnizoensstad. Stilaan vereenzaamde de stad zich tot een vredig poldercentrum.

Tijdens de eerste wereldoorlog werd de stad totaal vernield. Diksmuide werd daarna op een geslaagde wijze heropgebouwd en heeft grotendeels zijn vroeger uitzicht teruggekregen. Het is een toeristisch centrum aan de IJzer.

Aan de oorlog herinnert nog steeds het standbeeld van Generaal Jacques, die tijdens de slag aan de IJzer de stad verdedigde. Even verderop, aan de brug over de IJzer herinnert een stenen herdenkingspaal eraan dat de overweldiger daar tot staan werd gebracht. In de onmiddellijke omgeving een andere oorlogsherinnering: de 85 m hoge IJzertoren, van waarop u een prachtig panorama hebt met uitzicht tot Brugge, met al wat erbij hoort: Paxpoort, ruine van de oude IJzertoren en IJzermuseum.



Maar ook buiten oorlogsherinneringen zijn er in Diksmuide bezienswaardigheden genoeg om een uistapje lonend te maken. Wij hebben reeds gezegd dat het stadje na de verwondingen van de eerste wereldoorlog volledig in de oorspronkelijke stijl werd opgebouwd.

De Sint Niklaaskerk ziet er weer precies uit zoals ze in de 14de eeuw gebouwd werd; de torenspits ziet eruit zoals hij in de 18de eeuw was en de doopvont uit 1923 is een precieze kopie van de 16de eeuwse laatrenaissance doopvont die er voor 60 jaar stond.

Verder kan u nog een blik gaan werpen op de oude residentie van de Spaanse Gouverneur en als u vermoeid bent, kan u gaan verpozen in het stemmige begijnhof, waaruit wel de begijntjes zijn verdwenen, maar waarin de sfeer nog steeds even rustig is als voorheen.



**Deutschlands Spitzen-Trio
geht jetzt mit einer noch besseren
Ausstattung in Serie.**



Golf: Das meistgekaufte Auto Deutschlands.

Passat: Der meistgekaufte Wagen seiner Klasse.

Scirocco: Das meistgekaufte Sport-Coupé Deutschlands.

Wir rechnen Ihnen gerne aus, wie wertvoll diese neue Komplett-Ausstattung für Sie ist.



Autohaus Werl GmbH
Hammer Str. 96 Tel. (0 29 22) 50 25