



De Stad, waarin we leven.

Een stad, die tot leven uitnodigt - zo doet Werl zich tegenwoordig voor aan de bezoeker. Als woonplaats, arbeidsplaats en als inkoopstad toont het zich jong en dynamisch. Snelwegen en bondswegen doen de afstanden tot een kwestie van minuten inkrimpen. Voortreffelijke schoolsystemen in moderne, op te toekomst gerichte gebouwen ondergebracht, een rijk aanbod voor vrije tijd en sport, bloeiende handel en florerende economie ronden het beeld af van deze jonge, traditierijke stad. Voor Werl is de toekomst begonnen. Deze stad aan de Hellweg blikt immers op een rijke geschiedenis terug. De eerste vermelding in de oorkonden vindt men in 1024 met de naam van graaf Hermannus de Werla. Toen was de stad de zetel van een machtig gravengeslacht. Zijn snelle opbloei dankt Werl aan de Hellweg, de oude leger- en handelsbaan en aan de tot 1914 bestaande zoutwinning.

In 1218 werd Werl tot stad verheven en werd in 1272 boven Rùthen uitverkoren voor het „Soester Stadtrecht“. Sedert het einde van de 13de eeuw bestaat er een gemeenteraad. In het economische en het politieke leven speelden sinds de oprichting van de stad de Erbsälzer (erfelijke zoutwinnaars) een voorname rol. Meer dan 500 jaar vormden zij een geprivile-

gieerde stand, tot zij in 1725 uit het stadsbeeld verdwenen. Op het einde van de 13de eeuw moest Werl met de bijna volledige vernietiging door de Markgraven een zware klap verduren. Slechts ongeveer de helft van de tot dan toe 65 ha grote stad kon heropgebouwd worden. De aartsbisschop van Keulen, Dietrich van Moers, beloofde in 1449 de trouw van Werl aan Keulen gedurende de „Soester Fehde“ en verlegde de Offizialatsrechtbank van Westfalen naar Werl. Ook in de dertigjarige en zevenjarige oorlog moest Werl bezettingen, verwoestingen en plagen ondergaan. De 4de maart 1657, viel de halve stad ten prooi aan een reusachtige brandramp. Vandaag nog herinnert de jaalijkse brandprocessie aan een gelofte van de gemeenteraad van Werl. Eerst in 1802 eindigde de heerschappij van de aartsbisschoppen van Keulen, in 1813 nam het hertogdom Hessen-Darmstadt de heerschappij over, die in 1816 naar Pruisen overging. Met de vorige eeuw brak voor Werl een ontwikkeling aan, die een snelle opbloei kenmerkte. De eerste industriële inplanting (Wulf-Hefe) en de aansluiting op het verkeersnet (1855) brachten leven in het tot daartoe grotendeels op zichzelf aangewezen landbouw- en boerenstadje. Nog in 1900 telde Werl 5.885 inwoners; vandaag heeft de bevolking zich met inbegrip van het NATO-personeel tot 30.000 vervijfvoudigd. Doorslaggevend voor deze ontwikkeling is de centrale positie van de stad, want rechtstreekse verbindingen met de Europese verkeersassen maken Werl als standplaats voor handel en industrie interessant en attractief. Met jaarlijks meer dan 250.000 pelgrims behoort Werl tegenwoordig ook tot de grootste Maria-bedeivaartplaatsen van de wereld.

Geschiedenis van de stad.

- 900 Bouw van het slot van de Graven van Werl.
- 1218 Verheffing tot stad door aartsbisschop Engelbert.
- 1272 Verlening van het „Soester Recht“.
- 1324 Verlening van de keure aan Werl.
- 1519 Bouw van het kasteel van de keurvorst.
- 1661 Overbrenging van het genadebeeld naar Werl.
- 1816 Onder Pruisische heerschappij.
- 1889 Oprichting van zoutwaterbad.
- 1914 Zoutbrënnen uitgedroogd.

Stadoppervlakte.

Ligging 51°33' NB - 7°54'52" OL; hoogste punt: 228 m (Stadt-wald); laagste punt: 74 m (Hof Flerke); uitgestrektheid: Noord-Zuid: 9,5 km; Oost-West: 12 km; oppervlakte: 66,38 km²; wege-net: 131 km.

Verkeer.

Kruispunt van de Bondswegen 1, 63 en 479; zowat 10 km naar het Noorden is er aansluiting op de autosnelweg Hannover-Keulen; in het Zuiden passeert de snelweg Ruhrgebiet-Kassel door het gebied van de stad; bovendien zijn de Bondswegen EB 63 en 479 uitgerust als snelwegen.

Sport, ontspanning en musea.

Meer dan 200 ha bos en park, een sportpark, overdekt zwembad, manege, schuttersportverenigingen, verwarmd openluchtbad, mini-golfterrein en andere sportterreinen, maar ook bezienswaardigheden zoals het Missionserings- en Heimatmuseum, talrijke kerken, een historische slotruïne, gebouwen en straten nodigen uit tot het bezoeken van het leven en werken in Werl.

Parkhotel Wiener Hof

Hotel - Restaurant - Café

476 Werl

Hammer Str. 1 - Tel. 02922 / 2633

Ruhige Lage im Kurpark

Zimmer mit Dusche, WC, Telefon

Restaurant „Wiener Hof“ mit guter Küche
und Räumlichkeiten für Tagungen
und Konferenzen