

**Luc Vervecken**

---

**Van:** "Luc Vervecken" <lucvervecken@skynet.be>  
**Aan:** "Luc Vervecken" <lucvervecken@skynet.be>  
**Verzonden:** vrijdag 5 oktober 2012 21:34  
**Onderwerp:** Fwd: ;De acht van Stanleystad

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** "roland marico" <[roland.marico@telenet.be](mailto:roland.marico@telenet.be)>  
**Datum:** 23 september 2008 13:00:58 GMT+02:00  
**Aan:** <[lucvervecken@skynet.be](mailto:lucvervecken@skynet.be)>  
**Onderwerp:** ;De acht van Stanleystad

*Reisverslag door Congo, een mensonterende gijzeling  
van acht*

*Carabiniers, ik was ook een tijd in de 1cie mat te Siegen.*

*Roland Marico      Tip mijn naam in  
op Google en U ziet het relaas.*



*Geachte Vriend Luc of Colega*



## DE ACHT VAN STANLEYSTAD

**Dit boeiende boek is zeker een aanrader !!! 167 Blz**

Wij zijn zes maanden gefolterd en mishandeld geweest door de rebellen in Congo. Waar ik nu nog steeds de gevolgen van draag. Het boek is niet geschikt voor gevoelige lezers.

*Psychologische begeleiding bestond nog niet, wij hebben alles zelf moeten verwerken .*

***Marico uit Vlamertinge getuigt. Nergens hebben wij steun gekregen.***



□

**Ter info: Mijn naam is Roland Marico geboren te Vlamertinge Brandhoek (leper) 1941 en woon nu te Leopoldsbuurg 3970 in de Guillaumelaan 5**

**GSM. 0475664281    TELF: 011-747782    Belgie**

**E mail : [roland.marico@telenet.be](mailto:roland.marico@telenet.be)**

Link

[http://www.congo-](http://www.congo-1960.be/rolandmarico.htm)

[1960.be/rolandmarico.htm](http://www.congo-1960.be/rolandmarico.htm)

1. Zie Verder

***De doden zijn niet meer te tellen.  
Kinderen slachtoffer van vergeten  
ramp in Congo. Oorlog doet pijn aan  
mijn hoofd. Gebruik van kind soldaten.***



1.



**Als jongen van 19 jaar ben ik als militair tweemaal naar Congo gezonden 1960 en 1961, daar heb ik zes maanden gevangen genomen geweest door de rebellen. Wij zijn gefolterd en mishandeld, .Vele Belgen zusters en paters en broeders en andere Religieuzen zijn vermoord.**

**Mijn goede vriend Frans Alaelys uit Vlamertinge (Piloot) heeft zijn leven gelaten in Congo. Hij is met zijn vliegtuig neergestort. Ze hebben hem nooit meer terug gevonden. De vliegbasis van Koksijde is naar hem genoemd**

**Momenteel is het boek DE ACHT VAN STANLEYSTAD uit. Het heeft ongeveer 2 jaar in beslag genomen om al de nodige gegevens te verzamelen en te verwerken. Het is een waar gebeurd verhaal dat handelt over 8 Belgische soldaten, waarvan ik er een was. Zes maanden krijgsgevangen, in een hel van een Congolese gevangenis waar mishandelingen en folteringens dagelijks gebeurden.**

**. Een verhaal waar men dagelijks in doodsangst en in dramatische onzekerheid moest leven. In de kranten werden hardnekkige geruchten verspreid met de melding over onze terechtstelling. Het was op dat ogenblik dat Lumumba vermoord werd.**

bloed

achter

Hier hebben we veel

verloren toen we

een vrachtwagen

gesleept zijn



*Lumumba voor hij vermoord werd*



**Indien U het rijk geïllustreerde boek(167bladzijden) in uw bezit wilt krijgen kan dat voor de spotprijs van 14 euro betalen na ontvangst.**

**Mijn adresgegevens:Marico Roland Guillaumelaan 5**

**3970 Leopoldsburg(: 0475/66 42 81--- 011747782 E-mail: [roland.marico@telenet.be](mailto:roland.marico@telenet.be) telefoneren, mailen,opsturen, of er zelf er omkomen er wordt een overschrijving bij het boek gevoegd.**



Met de sympathie van DEXIA Bank. Het boek is geschreven voor deze vreselijke herinnering te bewaren.



***ledere dag werd er gefolterd***

***Drie van ons zijn reeds gestorven***



*Foto genomen van ons in Bukavu overgoten met benzine.*

Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem.





**E-MAIL ME !**



**Om te kunnen lezen moet je de foto vergroten, hier zien jullie 28 Paters en zusters op een hoop in de achtergrond die vermoord zijn door de rebellen.**

**. Veel Belgische missionarissen en missiezusters concentreerden zich in de jaren vijftig en zestig op het gebied rond de Ueléstroom in Oost-Kongo. Religieuzen van verschillende orden waren bijzonder actief in de bisdommen Buta en Bondo. Begin augustus 1964 werd Bondo bezet door rebellen en begon voor de missionarissen een bijzonder hachelijke periode. Veel blanken werden als gijzelaars vastgehouden, verschillenden werden omgebracht. België zag, onder druk van scherpe internationale kritiek, af van verdere humanitaire interventie maar 160 blanken zaten in december nog op hun bevrijding te wachten en werden uiteindelijk naar Butagebracht. Berichten over het oprukken van het nationale leger bracht de rebellen in paniek.**

**Op 29 mei 1965 verschansten ze zich met hun gijzelaars - die intussen al negen maanden gevangen zaten - in de gevangenis waar de religieuzen mekaar de absolutie gaven. De volgende morgen werd, vermoedelijk onder invloed van twee Egyptenaren, het bevel gegeven om «alle mannelijke gijzelaars van Buta te doden en de zusters met nog twee blanke vrouwen en kinderen naar de brousse te ontvoeren». Diezelfde avond werden 31 blanke missionarissen op de oever van de Rubirivier met lansen, knuppels en hakmessen vermoord en in de rivier geworpen.**

**Hoe monsterachtig het daar aan toe is gegaan Van het laatste slachtoffer werd het been juist onder de knie afgesneden. Een woeste rebel stormde daarmee rond. Deomstaanders moesten het om beurt aanraken...» Onder de slachtoffers waren 21 kruisheren, 7 broeders van Sint-Gabriël en 3 kapucijnen. Onder hen acht Limburgers: Jef Beckers, Robert Carremans,**



***Leo Ignoul, Godfried Kraewin***



***Wij zijn twee maal vertrokken naar Congo met de Flying Boxcar***

***1960 Congo Leopoldstad Kitona 1961 Ruanda, wij zijn gevangen genomen op 13 Jan***

***aan de grens met Congo door de rebellen;***



# Roland Marico overgelukkig terug thuis te Vlamertinge

